

ראיון עם מרצה החודש

אורית יוסף אביב

אורית היא מרצה מובילה בקורס קציני ציות של האקדמיה לפיננסים.
בת 46. נשואה ואמא לשניים.

איך בעצם הגעת לתחום קציני ציות?

בתחילת דרכי הייתי בתחום החינוך. שירתתי בשנת שרות ולאחר מכן הייתי מש"קית חינוך וקצינת חינוך בצבא מספר שנים. כשהשתחררתי מהצבא העברתי חוגים של הפעלות לילדים עם בע"ח ובמקביל למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

בעקבות הפטירה של אבי, כאשר הייתי בת 29 והוא היה בן 49, החלטתי ללמוד משפטים, בגלל כל מה שעברנו בבתי החולים עם אבי.

בקרירה המשפטית שלי, התמחיתי אצל רוני פישר. לאחר מכן, נכנסתי לבנק לאומי למחלקת ציות איסורי הלבנת הון. שם גם הכרתי את בעלי השני. במשך הרבה שנים עסקתי בתחום זה. לא הופעתי בבתי משפט ולא ייצגתי לקוחות. עסקתי בבחינת עסקאות וניהול סיכונים מתוך הבנק. בסוף שנת 2016, כשהייתי בחודש התשיעי להריוני עם בני השני, הייתה פרישה מוקדמת בבנק והחלטתי לפרוש. בתקופת חופשת הלידה למדתי אימון אישי במכון אדלר. כשהסתיימה חופשת הלידה, החלטתי להקים משרד עצמאי.



החלטתי לשמור את התחום של הציות. במקביל היתה קריאה עבורי לפתוח גם פרקטיקה של דיני משפחה וגם גישור. הרגשתי שיש לי משימה ללוות נשים. הרגשתי שאני צריכה גם להעביר נשים איזשהו תהליך מעבר להליכה המשפטית. 99% מהמקרים שטיפלתי בהם הגיעו להסכמים דרך גישור איתי או עם שני עו"ד. לבחירתי המלאה אני מסיימת עם תחום זה שכלל המון מעמסה נפשית.

במקביל, הרעיון של קורס קציני ציות התחיל עם עו"ד עידן לוי. הוא השותף שלי לקורס.

הכרנו בבנק לאומי. הוא היה קצין ציות בסניף המרכזי של ת"א ואני הייתי במטה. תקשרנו על בסיס יומי. כשהוא שמע שאני עוזבת את הבנק, לאחר שהוא כבר עזב, יצא לנו להיפגש מספר פעמים.

יום אחד בנובמבר 2018 עידן התקשר אלי ואמר שיש לו מספר פרויקטים בשבילנו.

בדיוק ססתי למדריד לפגוש חברה והוא זרק לאוויר משפט "תחשבי על קורס קציני ציות".

כשחזרתי נפגשנו, ישבנו ושירטטנו על מפית את כל התוכנית.

פנינו לאקדמיה לפיננסים של BDO. אבי קאופמן ודורון שמחי פתחו בפנינו את הדלת ומאז סיימנו 8 מחזורים של קורס קציני ציות.

מוכיח שאנחנו בוראים את המציאות שלנו.

אמרת לי שאת עוזבת את דיני משפחה. מה הכיוון החדש?

בדיני משפחה יש סיפוק אדיר. לייצג זוג שבחרו לסיים את הסכסוך בצורה הסכמית. בעיקר למען הילדים. זה יוצר אצלי תחושה של ערך מדהימה, שלא לומר הבנה שהילדים לא ייצאו מהסכסוך מצולקים. הם יחוו כמה שפחות טראומה.

אמשיך את התחום של גישור. בשנה האחרונה אני מתפתחת בתחום מטבעות טיפוגרפים וביטקוין.

ניהולי סיכון. איך לנהל את הסיכון בתוך החדשנות הפיננסית. לא בבנקאות המסורתית. אלא בתוך התאגידים הפיננסיים. אני מעבירה שם הרצאות. יש על הפרק תוכניות להכשרות נוספות ודברים שייצאו השנה לפועל.

באילו אתגרים נתקלת בדרך?

העולם הפיננסי ברובו גברי ולכן יש תיקרת זכויות לשבור. היו כאלה ששברו לפניי, במיוחד בעולם האקדמיה בתחום הפיננסיים. יחד עם זאת, הרבה פעמים כשאני מגיעה לפרומים בוועדות במחוזות של לשכת עו"ד או פרומים במשרדי עו"ד פרטיים, בחלק גדול מהמקרים אנחנו בודדות שם, הייצוג הנשי.

צלחתי את האתגר הזה בקלות. אני משמרת את המקום הנשי, מקשיבה לאינטואיציה שלי ומגיעה שם להישגים הרבה בזכות זה.

אתגר נוסף, האמונה בעצמך. ההבנה שאני יכולה לעמוד מול קהל של עו"ד, שהם קהל קשה וללמד אותם ולא לפחד מהתקלות ולא לפחד להגיד שאבדוק דברים ואחזיר תשובה. זה כמעט לא קורה, אבל כשזה קורה אני אומרת.

לא לפחד ליצור קשר עם אנשים שבעבר התייחסתי אליהם ביראה. כל מיני בכירים בעולמות הפיננסיים וכו'.

יש את אתגר האימהות. ישנם שני ילדים קטנים בסיפור.

איך באמת את משלבת בין קריירה לאימהות?

חשוב לי מאוד להיות בת זוג ואמא פעילה. הילדים שלי לא אצל מטפלות. אני אמא מאוד נוכחת. מוציאה את הבן הגדול מביה"ס כמעט בכל יום בצהריים. אני מאוד משתדלת לתת לכל נושא את מירב תשומת הלב. לא תמיד זה מצליח לי אבל עושה את הטוב ביותר. לא יכולה להיות מושלמת.

איזה טיפים את יכולה לתת לתלמידים שמסיימים היום את לימודיהם ויוצאים לעולם העבודה?

יש לי טיפ שיישמע קצת מוזר והוא להישאר בכל זמן נתון עם תעודת סטודנט. באופן קבוע יש חלק אחד במוח שלי שמופנה ללמידה. אני תמיד אהיה גם המורה וגם התלמידה. מי שמסיים לימודים, תמיד צריך להמשיך ללמוד כדי להישאר רענן ביידע. גם לעבוד בתחום וגם להיות פתוח ללמידה.

לא חייבת להיות למידה בתחום ספציפי שלך. הרבה פעמים אפשר ללמוד דברים לא קשורים אך משפיעים.

הלימודים שלי של האימון במכון אדלר, מאוד עוזרים לי בגישור. פיתחתי הקשבה. הרבה כלים אימוניים פוגשים אותי בעבודה כעו"ד.

מה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?

כשאני פותחת את העיניים בבוקר, יש לי ציטטה שכתובה לי לייד המיטה, שהשינוי הוא הדבר הקבוע היחיד בחיי. אני כל הזמן רוצה להתחדש. אני טועמת מעולמות שונים.

היתה תקופה שרקדתי נייח. עבשיו אני לומדת גיטרה. אני אוהבת לקרוא המון.

ראיון עם מרצה החודש

מה הספר האחרון שקראת?

קול הידיעה של דון מיגל רואיס.

בזמנים המתים שכולם מוציאים ניידים, אני מוציאה ספרים.

יש לי ספרייה עצומה בבית. בנוסף אוהבת מאוד להיות עם המשפחה שלי. אוהבת את השבת הנשי שלי. אוהבת לחיות.

אני הולכת ביער שלייד ביתי בכל יום. התחלתי ג'נון. עכשיו אני מגדלת עגבניות שרי, פסיפלורה ותפוז סיני. אוהבת להכיר אנשים חדשים. כל מי שמזמין אותי לפגישה מקבל תשובה חיובית. אני תמיד נתרמת מהשיחות האלה. אני מוצאת בכל אדם משהו שיכול להשתקף בי.

התחביב הכי גדול שלי זה כתיבה. אני כותבת ספר גישור לילדים וספר נוסף "דיאלוג עם הספק".

ספר שמדבר על מערכות יחסים. בסוף הספר אני מראינת את הספק.

זו משימת החיים שלי. זה המסר שאני רוצה שיישאר אחריי.